

Chứng Nhân



Bản Tin Hàng Tuần • GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
12500 Patterson Avenue, Richmond, VA 23238 • Phone: 804-784-5450 • Fax: 804-784-9822

www.chungnhan.org • vietmartyrsrichmond@hotmail.com

Chánh Xứ: Lm Nguyễn Minh Tuấn, OP • Phó Xứ: Lm Nguyễn Nghiêu, OP

Giờ Lễ • Ngày thường: 8:00 am • Cuối Tuần: Thứ Bảy: 8:00 pm, Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am

23/4/2017 • Số 324

Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh – Năm A

LỊCH PHỤNG VỤ

- **Thứ Hai** trong tuần 2 PS ngày 24 tháng 4
Bài đọc: Cv 4, 23-31
Đáp ca: Tv 2, 1-3. 4-6. 7-9
Phúc âm: Ga 3, 1-8
- **Thứ Ba** trong tuần 2 PS ngày 25 tháng 4, **Thánh Mátcô** Thánh sử. Lễ kính.
Bài đọc: 1 Pr 5, 5b-14
Đáp ca: Tv 88, 2-3. 6-7. 16-17
Phúc âm: Mc 16, 15-20
- **Thứ Tư** trong tuần 2 PS ngày 26 tháng 4
Bài đọc: Cv 5, 17-26
Đáp ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Phúc âm: Ga 3, 16-21
- **Thứ Năm** trong tuần 2 PS ngày 27 tháng 4
Bài đọc: Cv 5, 27-33
Đáp ca: Tv 33, 2 và 9. 17-18. 19-20
Phúc âm: Ga 3, 31-36
- **Thứ Sáu** trong tuần 2 PS ngày 28 tháng 4
Bài đọc: Cv 5, 34-42
Đáp ca: Tv 26, 1. 4. 13-14
Phúc âm: Ga 6, 1-15
- **Thứ Bảy** trong tuần 2 PS ngày 29 tháng 4, **thánh Catarina Siena**, trinh nữ, TSH. Lễ nhớ.
Bài đọc: Cv 6, 1-7
Đáp ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19
Phúc âm: Ga 6, 16-21
- **Chúa Nhật** thứ 3 PS năm A ngày 30 tháng 4
Bài đọc I: Cv 2, 14. 22-28
Đáp ca: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11
Bài đọc II: 1 Pr 1, 17-21
Phúc âm: Lc 24, 13-35

THÔNG BÁO

Ghi Danh Giáo lý, Việt ngữ & Thiếu nhi Thánh thể Niên Khóa 2017-2018

Các em thiếu nhi được tròn 6 tuổi vào tháng 9 năm 2017, và sẽ bắt đầu học lớp một tại các trường phổ thông, sẽ được phụ huynh ghi danh cho các em vào học lớp một Giáo lý và lớp mẫu giáo Việt ngữ. Các cháu được tròn 5 tuổi tính đến tháng 9 năm 2017, sẽ được ghi danh vào lớp mẫu

giáo Giáo lý. Các cháu nào rửa tội bên ngoài nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond, xin phụ huynh đính kèm chứng thư Rửa tội khi nộp đơn ghi danh. Ngoài ra, cha mẹ của các em thiếu nhi học giáo lý phải cam kết nêu gương sáng sống đạo: **1) đi dâng lễ ngày Chúa Nhật, 2) nhiệt thành tham gia những việc thiện nguyện tại nhà thờ, 3) sẵn sàng cộng tác với thầy cô hướng dẫn giáo lý cho con em của mình.** Lịch ghi danh vào các Chúa Nhật ngày **30 tháng 4; ngày 7 & 14 tháng 5**, trước & sau mỗi thánh lễ cuối tuần lễ **phòng học lớp 9 (Crying Room)**. Phụ huynh nào ghi danh trước ngày 7 tháng 5 sẽ được bớt \$10.00 cho mỗi bộ đơn. Hạn chót ghi danh là ngày 14 tháng 5 năm 2017.

Đời phòng học

Để nhường phòng học cho việc ghi danh, kể từ Chúa Nhật 30 tháng 4 đến cuối tháng 5, các em học sinh lớp 9 (*thầy Đoàn Lân*) sẽ chuyển sang học giáo lý tại Văn phòng nhà xứ; các em lớp 12 (*thầy Cao Tuyên & Phan Thành*) sẽ chuyển vào phòng họp bên cạnh Văn phòng giáo lý.

Quyên tiền lần 2

Các thánh lễ cuối tuần Chúa Nhật, ngày 23 tháng 4 có quyên tiền lần 2 cho quỹ xây dựng của giáo xứ.

Dâng hoa mừng kính Mẹ Mân Côi

Trong các thánh lễ cuối tuần của tháng 5, khi cộng đoàn hát bài kết lễ về Đức Mẹ, khoảng 20 bông đạo của các đoàn thể tiên hoa dâng kính Mẹ Mân Côi.

Ngoài ra, đại diện các giới và giáo xứ cũng có nghi thức dâng hoa và rước kiệu như sau:

Stt	Tháng 5	Giờ lễ	Nhóm dâng hoa
1	Thứ Bảy ngày 6	8:00 PM, dâng hoa sau hiệp lễ	Giới trẻ và thiếu nhi
2	Chúa Nhật ngày 7	10:30 AM, dâng sau hiệp lễ	Các em rước lễ lần đầu
3	Chúa Nhật ngày 14	10:30 AM, dâng 10 phút trước lễ	Giới hiện mẫu
4	Chúa Nhật ngày 21	10:30 AM, dâng 10 phút trước lễ	Giới gia trưởng
5	Chúa Nhật ngày 28	8:00 AM, rước kiệu Mẹ Mân côi sau lễ	Giáo xứ

6	Chúa Nhật ngày 28	10:30 AM, dâng 10 phút trước lễ	Đại diện các giới
---	-------------------	---------------------------------	-------------------

Đoàn Hiệp sĩ đọc kinh Gia đình

Để cử hành 100 năm kính Đức Mẹ Mân Côi hiện ra tại Fatima, Đoàn hiệp sĩ đọc kinh Mân Côi tại gia đình vào 6:00 PM chiều các ngày Chúa Nhật trong tháng.

Stt	Tháng 5	Gia đình	Địa chỉ
1	6:00 PM ngày 7	ÔB. Khổng Hoàng Linh	2224 Millcrest Ter Midlothian VA 23112
2	6:00 PM ngày 14	ÔB. Dương Hân	7514 Natalie Ct Richmond VA 23294
3	6:00 PM ngày 21	ÔB. Nguyễn Hữu Linh	3101 Aqua Ct Richmond VA 23230
4	6:00 PM ngày 28	ÔB. Nguyễn Hùng Lân	10704 Rocket Dr Glen Allen VA 23060

Về nhà cha

Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình quý ông bà: Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Thái Hưng, về sự ra đi của bà **Maria Nguyễn Chí Phước**, là chị ruột ông Quang, mới qua đời tại Nữ Ước. Nguyễn xin cho linh hồn **Maria** được ánh sáng vĩnh hằng của Chúa Phục sinh chiếu tỏa.

Hội Nuôi Dưỡng Ôn Thiên Triệu mừng lễ Bồn mạng

Nhân dịp kính thánh Catarina Xiêna, bồn mạng Hội nuôi dưỡng Ôn Thiên triệu, giáo xứ dâng thánh lễ 10:30 am Chúa Nhật ngày 30 tháng 4 cầu nguyện cho các thành viên của Hội còn sống cũng như đã ly trần. Hiện nay Hội đã quy tụ được khoảng hơn 40 thành viên. Để trở thành hội viên, xin liên lạc với Hội trưởng là bà Anna Ngô Thị An (*Bà Nhan*). Danh sách Hội viên đã được cập nhật và đăng trong bản tin tuần này. Thay mặt cho Phụ tinh thánh Vinh Sơn Liêm, chúng con chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại và hy sinh âm thầm của quý hội viên đã dành cho việc đào tạo Ôn Thiên Triệu của Hội thánh.

Danh sách Thành viên Hội nuôi dưỡng Ôn Thiên Triệu

Stt	Họ và Tên
1	Anh Chị Bạch Thùy Quyên
2	Anh Chị Bùi Liêm Truyền

3	Ông Bà	Bùi Thị Hiền
4	Anh Chị	Đặng Tuyết Mai
5	Bà	Đinh Thị Khiếu
6	Anh Chị	Đỗ Hiếu Liêm
7	Anh Chị	Dương Kim Linh
8	Bà	Dương Thị Hoà
9	Anh	Dương Tiên Dũng
10	Bà	Lê Thị Thêu
11	Anh Chị	Lưu Kim Phụng
12	Ông Bà	Mai Việt Huyền
13	Ông Bà	Ngô Thị An
14	Bà	Ngô Thị Bông
15	Bà	Nguyễn Hoàng Lan
16	Anh Chị	Nguyễn Hương
17	Anh Chị	Nguyễn Phú Cường
18	Anh	Nguyễn Quốc Bình
19	Bà	Nguyễn Thị Bạch Hương
20	Chị	Nguyễn Thị Gái
21	Chị	Nguyễn Thị Hải Yến
22	Anh Chị	Nguyễn Thị Hiền Hoà
23	Ông Bà	Nguyễn Thị Lành
24	Anh Chị	Nguyễn Thị Thanh Nga
25	Bà	Nguyễn Thị Thê
26	Bà	Nguyễn Thị Thuợc
27	Anh Chị	Nguyễn Trang
28	Ông Bà	Nguyễn Tứ Quý
29	Bà	Phạm Ngọc Diệp
30	Ông	Phạm Viết Khiết
31	Anh Chị	Tăng Thị Linh Duyên
32	Chị	Trần Ánh Mai
33	Anh Chị	Trần Diane
34	Bà	Trần Thị Bảo
35	Bà	Trần Thị Tuyết
36	Chị	Trần Thùy Anh
37	Chị	Trần Thủy Vũ
38	Ông Bà	Vanessa M. Hoàng
39	Ông Bà	Vũ Đình Luyện
40	Bà	Vũ Thị Thê
41	Bà	Vũ Thị Vy

Kỷ niệm thành hôn

Giáo xứ chúc mừng gia đình kỷ niệm ngày thành hôn, quý ông bà: **Phêrô Hồ Minh Đức & Teresa**

Bạch Thúy Duyên, 16 năm; Phêrô Nguyễn Trọng Thảo & Anna Nguyễn Nguyệt Ánh, 10 năm. Nguyễn xin Chúa chúc lành cho các gia đình luôn được sống trong ân phúc và tình thương

Thiện nguyện viên Trường thánh Vinh Sơn Liêm

Thiện nguyện viên giúp Trường Thánh Vinh Sơn Liêm lúc 1:30 PM, Chúa Nhật ngày 23 tháng 4 là chị **Võ Thiện**. Chúa Nhật ngày 30 tháng 4 là anh **Trịnh Chắt**. Mỗi phụ huynh phải làm thiện nguyện tối thiểu 1 lần mỗi năm, xin ghi danh vào sổ tại tiền sảnh nhà thờ, hoặc, ghi danh với anh Nguyễn Gia Tuấn ở số điện thoại: 804-301-7803.

Chúc mừng

Giáo xứ chúc mừng anh chị **Anbêrô Nguyễn Anh Khanh & Maria Nguyễn Thị Bé** cử hành bí tích hôn phối trong Hội thánh Công giáo ngày 26 tháng 4 năm 2017, tại nhà thờ CTTĐVN, do cha sở chứng hôn; và hai người làm chứng là anh Phaolô Nguyễn Lành và Têrêsa Nguyễn Phạm Thùy Trang. Nguyễn xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu hôn nhân của anh chị hôm nay và mãi mãi.

Lớp bổ túc Giáo lý Thêm sức cho người trưởng thành

Giáo xứ tổ chức khóa học bổ túc Giáo lý Thêm sức cho người trưởng thành (*trên 18 tuổi*) gồm **4 buổi trưa Chúa Nhật: ngày 30 tháng 4, ngày 7&14&21 tháng 5, từ 12:00 PM đến 1:30 PM**. Các học viên hoàn tất khóa học này và đáp ứng đủ điều kiện của ứng viên Thêm sức sẽ được lãnh nhận bí tích Thêm sức ngày 4 tháng 6 năm 2017. Để ghi danh, xin liên lạc điện thư Văn phòng giáo xứ: cvmrectory@gmail.com. Hạn chót là ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Thu Nhập GX

Học Hỏi Kinh Thánh

Chúa Nhật 3 PS năm A

Phúc âm: Lc 24, 13-35

¹³ Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem sáu mươi chặng. ¹⁴ Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. ¹⁵ Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. ¹⁶ Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. ¹⁷ Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. ¹⁸ Một trong hai người tên là Colêôpát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay”. ¹⁹ Đức Giêsu hỏi: “Chuyện

gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. ²⁰ Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. ²¹ Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng cứu chuộc Ítraen. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. ²² Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, ²³ không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. ²⁴ Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy”. ²⁵ Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! ²⁶ Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” ²⁷ Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. ²⁸ Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. ²⁹ Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn”. Bấy giờ Người vào ở lại với họ. ³⁰ Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra cho họ. ³¹ Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người nhưng Người lại biến mất. ³² Họ mới bảo nhau: “Đọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”. ³³ Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. ³⁴ Những người này bảo hai ông: “Chúa sống lại thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon”. ³⁵ Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra đọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thể nào khi Người bẻ bánh.

(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm

1. Qua những chia sẻ cho Đức Giêsu, hai môn đệ nói về “chúng tôi” bằng nhiều cách (“*mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi*”, “*mấy người trong nhóm chúng tôi*”): họ chứng tỏ là họ rất gắn bó với cộng đoàn. Cộng đoàn xuất hiện ra trong bài Tin Mừng này như là một điểm quy chiếu vững chắc và như là nơi quy tụ tất cả các chứng tử và kinh nghiệm. Các thành viên của cộng đoàn chưa được tiếp xúc trực tiếp với Đức Chúa Phục Sinh, nhưng cộng đoàn là nơi chuẩn bị cho họ nhận biết chính Đấng Phục Sinh khi Người hiện ra giữa họ (24,36-53).

2. Lộ trình của hai môn đệ là “đi từ Giêrusalem về Giêrusalem”, hay “Giêrusalem-Emmau: chuyên đi khứ hồi”. Khi họ đi về Giêrusalem, họ đã rời bỏ cộng đoàn, Đức Giêsu đi bên họ mà họ không nhận ra Người. Khi họ quay trở lại Giêrusalem, họ muốn được liên kết trở lại với cộng đoàn, Đức Giêsu không còn đi với họ nữa, nhưng trái tim của họ chan hòa kinh nghiệm đã trải qua. Đã có một tiền trình đào sâu trong đó Đức Giêsu nổi bật hoặc như là đối tượng hoặc như là chủ thể. Kết quả là từng cá nhân và cộng đoàn đạt được một sự hiểu biết ngày càng sâu hơn về hành trình của Đức Giêsu và một sự nhận biết ngày càng chắc chắn hơn về sự Phục Sinh của Người.

3. Đọc truyện này, tôi cũng nhận ra được bố cục của một cuộc cử hành Thánh Thể: phần thứ nhất là Phụng vụ Lời Chúa: lắng nghe Lời Chúa và tìm hiểu ý nghĩa (*Đức Giêsu giải thích Kinh Thánh*), phần thứ hai là Phụng vụ Thánh Thể (*Đức Giêsu bẻ bánh*). Chính Thánh lễ cũng sẽ đưa người tín hữu đến chỗ gắn bó với cộng đoàn hơn, làm chứng cho nhau để củng cố niềm tin, rồi lên đường tiếp tục chứng từ ấy giữa muôn dân.

4. Đức Giêsu đã làm một số hành vi: đến gần, cùng đi, hỏi, giải thích Kinh Thánh, bẻ bánh, mở mắt cho hai môn đệ, biến mất. Ba hành vi đầu có thể tóm lại bằng công thức “đi tìm con chiên lạc”. Hai môn đệ giống như con chiên trong bài dụ ngôn, đã bỏ đàn, và Đức Giêsu như người mục tử đi tìm con chiên lạc để đưa nó về đàn (x. 15,4-7). Trước khi tỏ mình ra cho toàn thể cộng đoàn (24,36-53), Đức Giêsu đã tìm lại được hai kẻ đã bỏ đi. Như thế, Đức Giêsu Phục Sinh cũng vẫn quan tâm đến những gì đã mất (*đối với Phêrô cũng vậy*: 22,61; 24,34).

5. Kinh Thánh như là Lời Thiên Chúa nói với dân Ngài là thẩm quyền cao nhất cho họ và là điểm quy chiếu mà mọi người đều biết. Khi cho thấy Sách Thánh nói về Người và về những biên cố chính của hành trình đời Người, Đức Giêsu giúp ta thấy rằng các biên cố ấy không phải là những biên cố xa lạ và phi lý, nhưng thuộc về tương quan và lịch sử của Thiên Chúa với dân Ngài. Khi đó ta mới vượt qua được chướng ngại là Đức Kitô bị nộp và bị đóng đinh (23,35-39; 24,20-21).

5. Lời của hai môn đệ đúng là kerygma: cho dù ở dạng không mấy minh nhiên (*như ontôs egerthê ho kyrios*, “Chúa sống lại thật rồi”, Lc 24,34), kerygma này có các yếu tố căn bản: ba ngày, các phụ nữ tại mộ, các thiên sứ, tin nói rằng Đức Giêsu vẫn sống. Nhưng ở đây kerygma được kể ra như là một điều không hiểu được, một điều hẳn là không thể nào đã xảy ra và lại là một bi kịch cho tất cả những ai đã đặt tin tưởng vào Người. Các lời thì có đó, nhưng con tim thì không; phải nói là con tim chỉ đầy phiền muộn, thất vọng, khiến cho người nói cảm thấy cay đắng, và do đó không thuyết phục được người nghe. Cần phải nghe câu trả lời của Đức Giêsu, một câu trả lời diễn

tả kerygma đích thật. Đức Giêsu hành động như người loan báo Tin Mừng và như vị tôn sư; Người sử dụng khả năng nhà chú giải và huấn giáo viên để cung cấp lời giải thích các môn đệ đang chờ. (*Lm PX Vũ Phan Long, ofm*)

Third Sunday of Easter – Year A

Gospel: Lk 24:13-35

That very day, the first day of the week, two of Jesus' disciples were going to a village seven miles from Jerusalem called Emmaus, and they were conversing about all the things that had occurred. And it happened that while they were conversing and debating, Jesus himself drew near and walked with them, but their eyes were prevented from recognizing him. He asked them, “What are you discussing as you walk along?” They stopped, looking downcast. One of them, named Cleopas, said to him in reply, “Are you the only visitor to Jerusalem who does not know of the things that have taken place there in these days?” And he replied to them, “What sort of things?” They said to him, “The things that happened to Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, how our chief priests and rulers both handed him over to a sentence of death and crucified him. But we were hoping that he would be the one to redeem Israel; and besides all this, it is now the third day since this took place. Some women from our group, however, have astounded us: they were at the tomb early in the morning and did not find his body; they came back and reported that they had indeed seen a vision of angels who announced that he was alive. Then some of those with us went to the tomb and found things just as the women had described, but him they did not see.” And he said to them, “Oh, how foolish you are! How slow of heart to believe all that the prophets spoke! Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?” Then beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them what referred to him in all the Scriptures. As they approached the village to which they were going, he gave the impression that he was going on farther. But they urged him, “Stay with us, for it is nearly evening and the day is almost over.” So he went in to stay with them. And it happened that, while he was with them at table, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. With that their eyes were opened and they recognized him, but he vanished from their sight. Then they said to each other, “Were not our hearts burning within us while he spoke to us on the way and opened the Scriptures to us?” So they set out at once and returned to Jerusalem

where they found gathered together the eleven and those with them who were saying, “The Lord

has truly been raised and has appeared to Simon!” Then the two recounted what had taken place on the way and how he was made known to them in the breaking of bread.

(<http://www.usccb.org>)

Reflection

It takes a lifetime of doing to learn that perseverance pays off. When a task taxes our energy, takes too long, becomes more burden than joy, our human tendency is to stop doing it. We look to do something else that brings more immediate satisfaction and delight. The two disciples on the road to Emmaus had given up on “Jesus the Nazarene” as the “one to redeem Israel.” They did not persevere in looking for Jesus, although they “were [still] conversing about all the things that had occurred.” They hadn’t quite given up, but their hope was not strong enough to bring them to stay in Jerusalem to determine if Jesus truly “was alive.” Perseverance easily wavers when we are challenged beyond our capacity. The two disciples allowed their perseverance to waver; belief in a dead-but-now-alive Jesus was beyond their experience, beyond their capacity. But the risen Jesus searched them out, walked with them, broke bread with them. Their encounter led to an overwhelming transformation moving them from unbelief to belief. Further, after returning to Jerusalem, their newfound belief was confirmed by a community who attested that “The Lord has truly been raised.” We must choose this same journey today, over and over again: encounter the risen Jesus, come to deeper belief, witness to others his risen Presence. Our perseverance in proclaiming Easter joy must grow as our belief in the risen One grows. It takes a lifetime of doing to learn that perseverance pays off. The two disciples on the road to Emmaus experience an overwhelming transformation in moving from unbelief to belief - not because of any new facts or hear-say, but because of personal encounter with the risen Jesus in his breaking open the Scriptures and the bread with them. Further, after returning to Jerusalem, their newfound belief is confirmed by a community of eyewitnesses who had seen the risen Jesus, too: “The Lord has truly been raised.” The same is true for us today: we are transformed by encountering the risen Christ in word and sacrament, and by the testimony of the community of believers. Word and sacrament and community have the power to restore our perseverance at times of discouragement because they enable us to see for ourselves the new Life that is being offered us. Though we cannot see Jesus now in the same way as the disciples on the road to Emmaus, we do encounter him. We must choose to persevere in looking for him, in seeking the kind of new experiences

that shake us out of our unbelief into grasping the new insight and new Life that the risen One offers. Perseverance matters!

To the point:

The two disciples on the road to Emmaus had given up on “Jesus the Nazarene” as the “one to redeem Israel.” But the risen Jesus searched them out, walked with them, broke bread with them. Their encounter led to an overwhelming transformation moving them from unbelief to belief. Further, after returning to Jerusalem, their newfound belief is confirmed by a community who attests that “The Lord has truly been raised.” We must choose this same journey today, over and over again: encounter the risen Jesus, come to deeper belief, witness to others his risen Presence.

(Source: *Living Liturgy* 2017)

Ý LỄ

Thánh lễ 8:00 PM Thứ Bảy 22 tháng 4

- 2 Lh Vicentê & Phêrô (Gđ Trần Thiên Ân)
- Lh Maria Nguyễn Chí Phước mới qua đời tại New York (Gia đình)

Thánh lễ 8:00 AM Chúa Nhật 23 tháng 4

- Các Lh ân nhân & thân nhân họ hàng trong gđ (Gđ ÔB Minh)
- Cầu nguyện cho các quân nhân đã hy sinh vì độc lập tự do dân tộc
- Lh Anna Nguyễn Thị Cấn (Gđ Tùng & Dung)
- Lh Anna Phạm Thị Nhĩ (Cúc Natalie)
- Lh Cecilia, lễ giỗ (Gđ Khanh Ngọc)
- Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng & Dung)
- Lh Gioan Nguyễn Phi Tế (Gđ Tùng & Dung)
- Lh Giuse Bùi Văn Mùi mới qua đời ở Maryland
- Lh Giuse Đoàn Thiệu
- Lh Giuse Lưu Đức Mẫn
- Lh Maria Nguyễn Chí Phước mới qua đời tại New York (Thanh Trúc)
- Lh Maria Phạm Thị Don mới qua đời tại VN (Chương Nguyễn)
- Lh Maria Tăng Thị Xuyên (Gia đình)
- Lh Maria, Annê, Phanxicô, Giuse (Maria Phạm Thị Chiến)
- Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (ÔB Trị)
- Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (Nga Huỳnh)
- Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (AC Lương Xóm)
- Lh người thân mới qua đời tại VN (Thanh Hùng)
- Lh Phêrô & Maria (Gđ Huy Thủy)
- Lh Phêrô Phạm Văn Từ, giỗ 3 năm
- Lh Tổ tiên, ÔB cha mẹ 2 bên nội ngoại (Gđ ÔB Minh)
- Xin cho có được việc làm (Maria Đinh Thủy Anh)
- Xin Chúa, Mẹ Maria & Thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành (Phin Kim)

- Xin lễ tạ ơn
- Xin lễ tạ ơn, xin ơn bình an & như ý (Phin Kim)
- Xin ơn bình an cho thành viên Hội nuôi dưỡng ơn gọi thánh Catarina

Thánh lễ 10:30 AM Chúa Nhật 23 tháng 4

- Các Lh thai nhi
- Lh Anna vừa mới qua đời (Gđ Sỹ & Phụng)
- Lh Cha Trương Bửu Diệp
- Lh Đôminicô Nguyễn Thanh Dũng (Tu Dương)
- Lh Dominico Nguyễn Văn Bình (Bà Lương)
- Lh Gioan Baotixita & Anna
- Lh Gioan Baotixita & Phaolô (Gđ Sỹ & Phụng)
- Lh Gioan Baotixita De La Salle Lại Minh Châu (ÔB Trần Quốc Bảo)
- Lh Lucia Lê Thị Ánh (Gđ Lê Duy Linh)
- Lh Lucia Lê Thị Ánh (Gđ Đoàn Ngọc Lân)
- Lh Magartita Đào Liên và Maria Nguyễn Hai (Gia đình)
- Lh Matheu mới qua đời (Gđ Sỹ & Phụng)
- LH Mattheu Nguyễn Hoàng Chương (Bà Lương)
- Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (ÔB Đỗ Doãn Nhơn)
- Lh Phêrô Đặng Văn Liên, lễ giỗ (Gđ 2 cháu Việt & Nga)
- Lh Toma Phan V Sang (Con Johnny Phan)
- Lh Toma Phan V Sang, lễ giỗ (Con Johnny Phan)
- Xin cho ba đi đường được bình an (Maria Nga Mã)
- Xin ơn bình an và cho thân mẫu được sớm bình phục

TÔNG HUẤN

Tông Huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Phanxicô...(tiếp theo số 322)

... còn dẫn tới ý nghĩ cho rằng nhân cách của người ta được lên khuôn bởi chính các thêm muốn được coi như tuyệt đối của họ” (12). “Các căng thẳng do nền văn hóa quá duy cá nhân chủ nghĩa gây ra, một nền văn hóa luôn ám ảnh với của cải và khoái lạc, đang dẫn tới sự bất khoan dung và cảnh thù nghịch trong các gia đình” (13). Ở đây, tôi cũng muốn thêm vào đó nhịp sống vội vã, sự căng thẳng và việc tổ chức xã hội và lao động ngày nay, vì tất cả đều là các nhân tố văn hóa chống lại khả năng đưa ra các quyết định vĩnh viễn. Chúng ta cũng gặp sự bất chắc chắn và hàm hồ phổ biến hiện nay. Thí dụ, chúng ta đứng khi trân quý chủ nghĩa nhân vị vì chủ nghĩa này chọn tính chân thực chống lại thái độ chỉ biết sống theo qui ước. Dù việc này có thể cổ vũ tính tự phát cũng như giúp người ta sử dụng năng khiếu của họ một cách tốt đẹp hơn, nhưng nếu bị hướng dẫn sai, nó có thể khuyến khích thái độ ngờ vực khôn cùng, trốn chạy việc dần thân, tự giam mình vào tiện nghi, ngọt ngào. Tự do chọn lựa giúp ta dự phóng được đời mình và vun sỏi được những điều tốt hơn trong ta, nhưng nếu không có các mục tiêu cao thượng cũng như

kỷ luật bản thân, nó sẽ thoái hóa, khiến ta bất lực, không thể tự hiện thân một cách quảng đại nữa. Thực vậy, tại nhiều quốc gia nơi con số hôn phối đang giảm dần, số người quyết định sống độc thân hay dành thì giờ cho nhau nhưng không sống chung với nhau, càng ngày càng gia tăng. Chúng ta cũng có thể nhận mạnh tới việc quan tâm tới công lý rất đáng khâm phục; nhưng, nếu bị hiểu sai, quan tâm này có thể biến các công dân thành các khách hàng chỉ biết quan tâm đến việc được cung cấp các dịch vụ mà thôi.

34. Khi các nhân tố trên ảnh hưởng tới cái hiểu của chúng ta về gia đình, thì gia đình có thể tự biến thành một nơi quá giang, để ta chạy tới khi thấy thuận tiện, hoặc là nơi để ta tới đòi hỏi quyền lợi, còn các mối dây liên kết thì được phó mặc cho tính bấp bênh dễ thay đổi của thêm muốn và hoàn cảnh. Ngày nay, xét cho cùng, người ta rất dễ lẫn lộn tự do chân chính với ý nghĩ cho rằng mỗi người được phán đoán là tốt điều xem ra là tốt đối với họ; như thế, ngoài các cá nhân ra, không còn chi là sự thật, là giá trị, là nguyên tắc để hướng dẫn ta nữa, như thế thấy đều như nhau, và bất kể là điều gì, cũng phải làm được và được phép làm. Trong ngữ cảnh này, lý tưởng hôn nhân, với sự cam kết độc chiếm và bền vững của nó, kết cục sẽ bị gạt sang một bên, bất cứ khi nào tỏ ra bất tiện hay gây mệt mỏi. Người ta sợ sự cô độc, họ muốn có một môi trường che chở và trung thành, nhưng đồng thời lại khước đại nỗi sợ phải sa vào một môi liên hệ có thể ngăn cản việc thể hiện các khát vọng bản thân.

35. Là các Kitô hữu, chúng ta khó có thể ngưng, không cổ vũ hôn nhân, chỉ để tránh đụng chạm tới các nhạy cảm hiện thời, hoặc vì muốn hợp thời thượng hoặc vì cảm thấy bất lực trước các thất bại nhân bản và luân lý. Làm như thế chúng ta đã tước bỏ cả một thế giới giá trị mà chúng ta vẫn có thể và phải cung ứng. Đã đành, chỉ biết tổ cáo các cái xấu hiện thời như thế ta chẳng thay đổi được gì là điều vô nghĩa. Cũng chẳng ích lợi gì khi cố gắng áp đặt các qui luật chỉ bằng thẩm quyền của mình mà thôi. Điều cần là chúng ta phải ra sức một cách có trách nhiệm và quảng đại hơn trong việc trình bày các lý lẽ và nguyên động lực cho việc quyết định kết hôn và lập gia đình, và nhờ cách này, giúp các người nam nữ đáp ứng ơn thánh mà Thiên Chúa cung ứng cho họ một cách tốt đẹp hơn.

36. Chúng ta cũng cần phải khiêm tốn và hiện thực, thừa nhận rằng có lúc, cung cách ta trình bày các niềm tin Kitô Giáo và việc cư xử với người khác chỉ giúp làm gia trọng tình thế đang gây vấp nạn hiện nay mà thôi. Ta cần liều thuốc tự phê phán mạnh. Rồi, ta còn hay trình bày hôn nhân (*tệ đến nỗi*) khiến cho ý nghĩa nên một của nó, lời mời gọi lớn lên trong yêu thương của nó và lý tưởng trợ giúp nhau của nó bị che khuất bởi việc hầu như chỉ chuyên chú nhân mạnh tới nhiệm vụ truyền sinh. Ta cũng đã không luôn cung cấp được sự hướng dẫn vững chắc cho những cặp vợ chồng trẻ, hiểu biết thời khóa biểu của họ, cách suy nghĩ và các quan tâm cụ thể của họ. Có lúc, ta cũng đã đề xuất một lý tưởng thần học về hôn nhân quá trừu tượng và gần như giả tạo, quá xa rời các hoàn cảnh cụ thể và các khả thể thực tế của các gia đình đích

(Còn tiếp)