

Chứng Nhân



Bản Tin Hàng Tuần • GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

12500 Patterson Avenue, Richmond, VA 23239 • Phone: 804-784-5450 • Fax: 804-784-9822

www.chungnhan.org • vietmartyrsrichmond@hotmail.com

Giờ Lễ • Ngày thường: 8:00 am • Cuối Tuần: Thứ Bảy: 8:00 pm, Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am

31/1/2016 • Số 260

Chúa Nhật Thứ Tư Thường Niên - Năm C

LỊCH PHỤNG VỤ

- **Thứ Hai** trong tuần 4 thường niên ngày 1 tháng 2
Bài đọc: 2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a
Đáp ca: Tv 3, 2-3. 4-5. 6-7
Phúc âm: Mc 5, 1-20
- **Thứ Ba** trong tuần 4 thường niên ngày 2 tháng 2, **lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh**, lễ kính.
Bài đọc I: Mt 3, 1-4
Đáp ca: Tv 23, 7. 8. 9. 10
Bài đọc II: Dt 2, 14-18
Phúc âm: Lc 2, 22-40 (hoặc 22-32)
- **Thứ Tư** trong tuần 4 thường niên ngày 3 tháng 2
Bài đọc: 2 Sm 24, 2. 9-17
Đáp ca: Tv 31, 1-2. 5. 6. 7
Phúc âm: Mc 6, 1-6
- **Thứ Năm** trong tuần 4 thường niên ngày 4 tháng 2, **thánh Catarina Rixi**, O.P, trinh nữ, lễ nhớ.
Bài đọc: 1 V 2, 1-4. 10-12
Đáp ca: 1 Sb 29, 10. 11ab. 11d-12a. 12bcd
Phúc âm: Mc 6, 7-13
- **Thứ Sáu** trong tuần 4 thường niên ngày 5 tháng 2, **thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo**, lễ nhớ.
Bài đọc: Hc 47, 2-13
Đáp ca: Tv 17, 31. 47 và 50. 51.
Phúc âm: Mc 6, 14-29
- **Thứ Bảy** trong tuần 4 thường niên ngày 6 tháng 2, **thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo**, lễ nhớ.
Bài đọc: 1 V 3, 4-13
Đáp ca: Tv 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Phúc âm: Mc 6, 30-34
- **Chúa Nhật** thứ 5 thường niên C ngày 7 tháng 2, **mừng Tết Nguyên Đán Xuân Bính Thân**
Bài đọc I: Is 6, 1-2a, 3-8
Đáp ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3.4-5. 7c-8
Bài đọc II: 1 Cr 15, 1-11 (hoặc 1 Cr 15, 3-8. 11)
Phúc âm: Lc 5, 1-11

THÔNG BÁO

Cập nhật thông tin Giờ lễ cuối tuần Chúa Nhật 31 tháng 1

Vào ngày tổ chức Hội Chợ Tết, Chúa Nhật 31 tháng 1, giáo xứ sẽ không có thánh lễ lúc 10:30AM Chúa Nhật. Thay vào đó, ngoài hai

Thánh lễ vẫn có như thường lệ vào lúc 8:00pm thứ Bảy ngày 30 tháng 1 và 8:00am Chúa Nhật ngày 31 tháng 1, giáo xứ còn có thêm thánh lễ lúc 6:00pm Chúa Nhật 31 tháng 1, nhằm giúp mọi người tham dự Hội Chợ Tết có đủ điều kiện chu toàn bổn phận của người Kitô hữu.

Thánh lễ Tết Nguyên Đán và Tiệc Mừng Xuân Chúa Nhật 7 tháng 2

Giáo xứ trân trọng kính mời quý Thầy, quý Sơ, quý Cụ, quý Ông Bà, anh chị em, các bạn trẻ, các cháu thiếu nhi, ấu nhi, quý Đoàn thể và bằng hữu, hiệp dâng Thánh lễ Tết Nguyên Đán lúc 9:00am Chúa Nhật ngày 7 tháng 2 năm 2016. Sau Thánh lễ, kính mời toàn thể Bốn đạo và quý khách tham dự Tiệc Mừng Xuân tại Hội trường Giáo xứ lúc 11:00am. Chương trình Tiệc Mừng Xuân gồm: 1) Văn nghệ cộng đồng; 2) Các em thiếu nhi chúc Tết và mừng tuổi quý Cụ; 3) Tặng lộc Tân niên cho các em thiếu nhi; 4) Tặng quà Tết cho quý Cụ từ 70 tuổi trở lên; 5) Ban Giới trẻ số sổ cho các tham dự viên đã ủng hộ ngân quỹ giúp người vô gia cư dịp lễ Giáng sinh 2015; 6) Trao giải thưởng “Kinh thánh Cuối tuần” cho các em thiếu nhi.

Cập nhật thông tin Giờ lễ cuối tuần Chúa Nhật 7 tháng 2

Nhân dịp mừng Xuân Bính Thân Chúa Nhật 7 tháng 2, **giáo xứ chỉ có 2 thánh lễ vào cuối tuần: lúc 8:00pm thứ Bảy ngày 6 tháng 2 và lúc 9:00am Chúa Nhật ngày 7 tháng 2**. Theo đó, Chúa Nhật này sẽ không có thánh lễ lúc 8:00am và 10:30am như thông lệ. Trước và sau Thánh lễ Mừng Xuân Bính Thân lúc 9:00am Chúa Nhật, sẽ có nghi thức ngũ bái tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa, tôn kính thánh Mẫu Maria, và kính nhớ Tổ tiên, thánh vũ Xuân Bính Thân, và mừng tuổi quý Cụ. Xin các gia đình đưa quý Cụ đi dâng Thánh lễ Tết Nguyên Đán và chia vui với các cháu thiếu nhi trong ngày đại lễ Văn hóa Việt Nam.

Các Ngày Lễ Mừng Xuân Bính Thân

Mồng Một Tết Nguyên Đán, thứ Hai ngày 8 tháng 2, cầu xin ơn bình an. Mồng Hai Tết Nguyên Đán, thứ Ba ngày 9 tháng 2, kính nhớ Tổ tiên. Mồng Ba Tết Nguyên Đán trùng với thứ Tư lễ Tro, ngày 10 tháng 2, xin ơn thánh hoá

việc làm. Trong 3 ngày đại lễ, mỗi ngày giáo xứ có thánh lễ 8:00am và 8:00pm tại nhà thờ.

Nhóm trẻ “Youths Embracing Services” (YES)

Thiện nguyện viên thanh thiếu niên trong giáo xứ thành lập nhóm “Youths Embracing Services” viết tắt là “YES”, tạm dịch sang tiếng Việt là “**Bạn trẻ dân thân phục vụ**”. Danh sách các bạn đã tình nguyện tham gia gồm: **Bùi Nguyễn Thúy Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tuyết Sơn, Nguyễn Thiên Sơn, Nguyễn Matthew, Nguyễn VyVy Katie, Tạ Angie, Phan Thảo Nhi**, dưới sự hướng dẫn của cô **Nguyễn Tuấn Anh**. Công việc phục vụ đầu tiên của các bạn trẻ là thu gom phế liệu có thể tái chế như: thiết bị điện tử, máy tính, iphone, ipad, vỏ chai các loại nước uống, bình đựng mỹ phẩm, hộp kem đánh răng, ly nhựa... Nhân ngày Hội Chợ Tết 31 tháng 1, nhóm Bạn trẻ dân thân phục vụ “YES” sẽ thu gom các sản phẩm tái chế như: Drink pouches, Snack bags, Aluminum cans, Plastic bottles. Giáo xứ chân thành cảm ơn các bạn đã cố gắng ý thức làm sạch môi trường và đóng góp phúc lợi xây dựng giáo xứ.

Gây quỹ từ thương hiệu Kroger

Bốn đạo được khuyến khích gây quỹ cho giáo xứ bằng cách trở thành khách hàng của thương hiệu Kroger, xin quý vị lấy đơn ghi danh để tại tiền sảnh nhà thờ, điền 4 thông tin sau: **1) tên đầy đủ, 2) địa chỉ nhà, 3) địa chỉ điện thư, 4) và số điện thoại**. Sau khi điền đủ thông tin, quý vị để lại mẫu đơn này tại tiền sảnh nhà thờ, giáo xứ sẽ ghi danh và gia hạn mỗi năm cho quý vị.

Gây quỹ từ thương hiệu “Smile.Amazon.com”

Bốn đạo mua hàng từ thương hiệu “Smile.Amazon.com” sẽ giúp giáo xứ hưởng lợi 0.5% giá trị sản phẩm, nhưng vẫn không bị tính thêm phí giá trị gia tăng. Khi mua hàng, quý vị nhập tên của giáo xứ là “**Church of the Vietnamese Martyrs**” bên cạnh dòng chữ “Supporting”. Những ai có cơ sở thương mại, xin vui lòng phổ biến thông tin này cho khách hàng giúp nhà thờ gây quỹ từ “Smile.Amazon.com”.

Học Hỏi KINH THÁNH

Chúa Nhật thứ 5 thường niên C

Phúc âm: Lc 5, 1-11

¹ Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Gh-en-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.² Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.³ Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

⁴ Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”⁵ Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”⁶ Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.⁷ Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đỡ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

⁸ Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”⁹ Quà vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.¹⁰ Cả hai người con ông Dê-bê-ê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”¹¹ Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự đ mà theo Người.

(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm

1. Hoạt động tông đồ không thể dựa trên khả năng của các tông đồ hoặc trên thiện chí của những người mà các ngài được cử đến gặp, nhưng chỉ dựa trên trách nhiệm được giao và quyền năng của Chúa. Người ta chỉ có thể đảm nhận công việc ấy “theo lời Người”. Simôn có thể trải nghiệm quyền năng và giá trị của lời Đức Giê-su và phải trải nghiệm về sự giới hạn yếu đuối của bản thân ông. Đồng thời ông cũng trải nghiệm được sự hạ cố nhân ái của vị Chúa tế quyền năng, đã đưa ông vào phục vụ Người. Việc phục vụ này mãi mãi được liên kết với các kinh nghiệm cơ bản này.

2. Các mục tử hôm nay lại không nhận ra bài học cho mình sao? Quyền lãnh đạo của họ trên cộng đoàn Kitô hữu không phải là để họ áp đặt ý muốn của mình, nhưng là để giúp nhận ra ý muốn của Đức Giê-su. Họ có nhận ra tiếng nói của Thầy chí thánh và phân biệt tiếng nói này giữa các cảm xúc, các trực giác và các ý tưởng của họ chăng?

3. Người ta không thể trách Simôn về sự kiện ông là kẻ tội lỗi. Chính ông đã biết rồi, và ông

sẽ trải nghiệm về điều này cách cay đắng (Lc 22,33t.54-60). Nhưng Đức Giê-su đã đưa kẻ tội lỗi ấy vào phục vụ Người, đã cầu nguyện cho ông (22,31t), đã nhìn ông với ánh mắt nhân hậu (22,61t). Như thế, Simôn có thể chu toàn nhiệm vụ, mà không bao giờ cậy dựa vào các sức mạnh của mình, nhưng tín thác vào Lời Chúa.

4. Khi biết nhìn đến lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, quyền năng cũng như lòng tốt của Ngài, chúng ta mới nhận ra sự nghèo nàn và cần ơn cứu độ của chúng ta. Simôn đã nhận ra điều đó, ông không sợ hãi gì nữa; cho dù kẻ khác có nghĩ ông là một kẻ tội lỗi, điều này cũng quan hệ gì. Ông đã bước được một bước quyết liệt trong việc giải phóng bên trong. Đức Giê-su đã đào tạo môn đệ bằng phương tiện là những bước nhảy trong đức tin và bằng cách làm cho người ấy biết quyền lực thần linh của Người. Con thuyền của Phê-rô chính là Hội Thánh. Đức Giê-su vẫn tiếp tục dạy chúng ta trên chiếc thuyền này, dọc theo dòng các cuộc cử hành Phụng vụ, và nhất là trong Bí Tích Thánh Thể.

5. Chính Thiên Chúa ban ơn gọi cho loài người. Mọi người phải bỏ mọi sự mà đáp trả quảng đại. Như thế là thực hiện một bước điên rồ, nhưng chính bước điên rồ này làm nên con người. Simôn đã thực hiện sự từ bỏ này khi thả lưới trái với kinh nghiệm thông thường, rồi sau đó, khi bỏ mọi sự mà bước theo Đức Giê-su. Nhờ dám “đánh liều cuộc đời”, Simôn trở thành người mà Thiên Chúa nhắm khi cho ông xuất hiện trong cuộc đời. Trong gia đình Kitô hữu, giáo dục con cái biết sống quảng đại là cách thức tốt nhất để chuẩn bị cho con cái sống quảng đại, để nhờ đó, chúng thực hiện được chương trình của Thiên Chúa.

(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Fifth Sunday in Ordinary Time – Year C

Gospel: Lk 5:1-11

While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the Lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake; the fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, “Put out into deep water and lower your nets for a catch.” Simon said in reply, “Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets.” When they had done this, they caught a great number of

fish and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that the boats were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, “Depart from me, Lord, for I am a sinful man.” For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him, and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, “Do not be afraid; from now on you will be catching men.” When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him.

(<http://usccb.org/bible/readings/020716.cfm>)

Reflection

We catch a ball. We catch a train. We catch a cold. We catch a meaning. We catch a sly glance. We catch a lot in our everyday living! And, yes, sometimes we “catch” people. A fiancée might be told she got a good “catch.” “Catch” means to intercept and hold. Don’t drop! Hang on! What a marvelous “catch” Jesus makes in this gospel! Jesus makes such a bigger catch than Peter! After fishing all night and catching nothing, Peter obeys Jesus, putting out his boat and nets once again. He makes a great catch of fish. Even more, he comes to a great insight about himself. Encounter with Jesus leads Peter to see himself as he really is (“I am a sinful man”), and to become what he is not yet: a follower of Jesus participating in his saving mission. Jesus “caught” Peter. He will “catch” us, too. All we need to do is heed Jesus’ word.

What precipitated the radical response of the first disciples who “left everything and followed” Jesus? Clearly, Jesus’ words and actions. To fishermen who had labored fruitlessly all night, Jesus says try again and leads them to a great catch. To a sinful Peter who considers himself unworthy of Jesus’ company, Jesus says follow me and transforms his life’s purpose. Jesus’ words are powerful words that bind us to himself.

Jesus “taught the crowds.” The miracle of the great catch makes concrete the good news of Jesus’ teaching: God’s intervention overturning the futility of mere human work, the superabundance of God’s actions on our behalf, the invitation to follow in Jesus’ footsteps. The miracle of the catch of fish is the bridge to another miracle: hearing the Good News and living it. The disciples’ willingness to be caught enabled them to see more deeply into the truth of Jesus’ teaching. It’s the power of Jesus’ good news

that drew them to follow him. Today we are the “catch” that makes the Good News visible when we allow God to work in and through us.

Following Jesus can hardly be an impulse decision, although the gospel account might make it seem that way. Between the miracle of the great catch and the disciples leaving everything to follow Jesus stands Peter’s recognition that he is “a sinful man.” Their encounter with Jesus helped the disciples see themselves for who they were and opened up the willingness to change their life course. They would still be fishermen but now their catch would be human beings to whom they would tell the good news of God’s presence. Jesus is the net God lowers into the sea of humanity, knowing full well there will be a great catch.

To the point:

After fishing all night and catching nothing, Peter obeys Jesus, putting out his boat and nets once again. He makes a great catch of fish. Even more, he comes to a great insight about himself. Encounter with Jesus leads Peter to see himself as he really is (“*I am a sinful man*”), and to become what he is not yet: a follower of Jesus participating in his saving mission. Jesus “caught” Peter. He will “catch” us, too. All we need to do is heed Jesus’ word.

(Source: *Living Liturgy* 2016)

Ý LỄ

Thánh lễ 8PM Thứ Bảy 30 tháng 1

- Lh Maria Hoàng Thị Hợi, 94 tuổi, mới qua đời tại VN (Bác Thước)
- Cầu xin bình an cho năm mới (Gđ Trung & Mai)
- Cầu xin bình an và niềm vui cho mọi người đến dự Hội Chợ Tết

Thánh lễ 8AM Chúa Nhật 31 tháng 1

- Cầu xin bình an cho năm mới (Gđ Trung & Mai)
- Cầu xin bình an và niềm vui cho mọi người đến dự Hội Chợ Tết
- Lh các bốn đạo trong giáo xứ đã qua đời
- Lh Gioakim Agatha (Luân)
- Lh Giuse Lê Hoàng Phong
- Lh Giuse Nguyễn Văn Thanh (Gia đình)
- Lh Maria Lưu Lộc Sen (Triều & Oanh)
- Lh Maria Hoàng Thị Hợi, 94 tuổi, mới qua đời tại VN (Bác Thước)
- Lh Maria Nguyễn Thị Thu Hương
- Lh Phêrô, lễ giỗ (Hiệp & Hương)

- Xin ơn bình an trong tâm hồn con cái (Gđ Trung & Mai)

Thánh lễ 6PM Chúa Nhật 31 tháng 1

- Lh Maria Hoàng Thị Hợi, 94 tuổi, mới qua đời tại VN (Bác Thước)
- Cầu xin bình an cho năm mới (Gđ Trung & Mai)
- Cầu xin bình an và niềm vui cho mọi người đến dự Hội Chợ Tết

GIÁO LÝ

Giáo Lý Về Đời Sống Gia Đình (tiếp theo số 259)... tất cả mọi người chúng ta đều tương thuộc, chúng ta được dựng nên để sống hiệp thông, được dựng nên để cho và đón nhận tình yêu. Lỗi nhìn này về đời sống con người sản sinh ra những ơn gọi đầy tính sáng tạo và vô cùng đa dạng. Bậc sống độc thân đặt ra những yêu cầu độc đáo đối với những ai yêu thích bậc sống này. Nhưng người độc thân cũng có những đặc ân và cơ hội độc đáo. Người độc thân tôn trọng tiềm năng sinh lý và tính dục của bậc hôn nhân, và hoạt động do một lý do cơ bản tương tự và linh đạo hiển thân. Người độc thân và các đôi vợ chồng cần có nhau để tồn tại và phát triển “gia đình của các gia đình” được gọi là Hội Thánh.

BÀI BÀY

ÁNH SÁNG TRONG MỘT THẾ GIỚI TẮM TỐI

Ở tình trạng tốt nhất của hôn nhân, gia đình chính là trường học dạy yêu thương, công bằng, lòng trắc ẩn, sự thứ tha, sự tương kính, đức kiên nhẫn và đức khiêm tốn giữa lòng một thế giới tăm tối bởi thói ích kỷ và những xung đột. Theo những đường hướng này, gia đình dạy chúng ta biết cách sống làm người. Tuy nhiên, nhiều cám dỗ cứ xuất hiện cố gắng dụ dỗ chúng ta quên đi rằng người nam và người nữ được tạo dựng nên để sống giao ước và hiệp thông với nhau. Sự nghèo đói, sự giàu có, văn hóa phẩm khiêu dâm, việc ngừa thai, những thứ triết lý và văn hóa lảm lạc, tất cả đều có thể tạo nên những bối cảnh thách đố hoặc đe dọa đời sống gia đình lành mạnh. Hội Thánh chống lại những thứ này để bảo vệ gia đình.

Hậu quả của sự Sa ngã

113. Chúng ta là những thụ tạo đã sa ngã. Chúng ta không luôn luôn yêu thương đúng như chúng ta phải yêu thương. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận và xác định tội lỗi của mình, chúng ta có thể chữa bỏ được chúng.

114. Chúng ta có thể nhận thấy chúng sa ngã trong các việc mình làm hằng ngày: nơi trái tim bị phân rẽ của chúng ta, và nơi những chương

ngại chống lại nhân đức rất thường thấy trên đời. “Chê độ tội lỗi” được ta “cảm nhận ngay trong những tương quan giữa người nam và người nữ. Sự kết hợp của họ luôn bị đe dọa bởi sự bất hòa, óc thông trị, sự bất trung, lòng ghen tương, và những xung đột có thể leo thang đến mức thù hận và chia lìa.

Tình trạng vô trật tự này có thể tự bộc lộ cách sâu sắc nhiều hay ít, và có thể được thắng vượt nhiều hay ít tùy theo hoàn cảnh văn hóa, thời đại, và các cá nhân, nhưng dường như nó mang tính cách phổ biến.

115. Tài liệu Chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường 2014 về “ Các Thách đố Mục vụ đối với Gia đình trong Bối cảnh Phúc âm hóa” đưa ra một con số rất lớn những vấn đề toàn cầu:

Nhiều hoàn cảnh mới đòi hỏi Hội thánh phải quan tâm và chăm sóc mục vụ bao gồm: hôn nhân hỗn hợp hay hôn nhân khác đạo, các gia đình có cha mẹ đơn thân, nạn đa thê, hôn nhân với hệ lụy về của hồi môn, đôi khi được hiểu như giá mua người phụ nữ, hệ thống giai cấp, một thứ văn hóa chủ trương không cần sự cam kết và một giả định mối liên kết hôn nhân có thể là nhất thời; các hình thức chủ nghĩa nữ quyền thù địch với Hội thánh; tình trạng di cư và việc định nghĩa lại chính ý niệm gia đình; chủ nghĩa đa nguyên theo thuyết tương đối trong quan niệm hôn nhân; ảnh hưởng của truyền thông trên nền văn hóa đại chúng liên quan đến cách hiểu về hôn nhân và đời sống gia đình; những khuyến khích tư tưởng tiềm ẩn trong các dự luật nhằm hạ thấp quan niệm về tính vĩnh viễn và lòng trung thành trong giao ước hôn nhân; hiện tượng mang thai hộ ngày càng nhiều; và những lời giải mới về điều được xem là nhân quyền.

Các Vấn đề và bối cảnh kinh tế

116. Sự nghèo đói và khó khăn kinh tế xói mòn hôn nhân và đời sống gia đình trên khắp thế giới.

Một ngày nọ, chỉ vào một tấm bảng giữa đám đông tại Quảng trường thánh Phêrô lúc nguyện kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi đọc thấy ở đó hàng chữ lớn “Người nghèo không thể chờ đợi”. Thật là hay! Điều này làm tôi nghĩ đến Chúa Giêsu sinh ra trong một chuồng bò. Ngài đầu có được sinh ra dưới một mái nhà. Sau đó, Ngài đã phải vượt biên, lánh sang Ai Cập để thoát thân. Rồi Ngài trở về nhà mình tại Nadarét. Và hôm nay, khi đọc thấy những gì viết ở đó, tôi nghĩ đến bao gia đình không nhà không cửa, hoặc vì họ đã chẳng bao giờ có được một mái ấm, hoặc vì họ đã bị mất

(Còn tiếp)