

Chứng Nhân



Bản Tin Hàng Tuần • GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

12500 Patterson Avenue, Richmond, VA 23239 • Phone: 804-784-5450 • Fax: 804-784-9822

www.chungnhan.org • vietmartyrsrichmond@hotmail.com

Giờ Lễ • Ngày thường: 8:00 am • Cuối Tuần: Thứ Bảy: 8:00 pm, Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am

9/10/2016 • Số 296

Chúa Nhật Thứ 28 Thường Niên - Năm C

LỊCH PHỤNG VỤ

- **Thứ Hai** trong tuần 28 thường niên ngày 10 tháng 10
Bài đọc: Gl 4, 22-24. 26-27. 31 - 5, 1
Đáp ca: Tv 112, 1-2. 3-4. 5a và 6-7
Phúc âm: Lc 11, 29-32
- **Thứ Ba** trong tuần 28 thường niên ngày 11 tháng 10
Bài đọc: Gl 4, 31b - 5, 6
Đáp ca: Tv 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48
Phúc âm: Lc 11, 37-41
- **Thứ Tư** trong tuần 28 thường niên ngày 12 tháng 10
Bài đọc: Gl 5, 18-25
Đáp ca: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6
Phúc âm: Lc 11, 42-46
- **Thứ Năm** trong tuần 28 thường niên ngày 13 tháng 10
Bài đọc: Ep 1, 1-10
Đáp ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
Phúc âm: Lc 11, 47-54
- **Thứ Sáu** trong tuần 28 thường niên ngày 14 tháng 10
Bài đọc: Ep 1, 11-14
Đáp ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 12-13
Phúc âm: Lc 12, 1-7
- **Thứ Bảy** trong tuần 28 thường niên ngày 15 tháng 10, thánh Têrêsa Avila, đồng trinh, TSHT, lễ nhớ.
Bài đọc: Ep 1, 15-23
Đáp ca: Tv 8, 2-3a. 4-5. 6-7
Phúc âm: Lc 12, 8-12
- **Chúa Nhật** thứ 29 Thường niên năm C ngày 16 tháng 10
Thánh vịnh tuần I
Bài đọc I: Xh 17, 8-13
Đáp ca: Tv 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Bài đọc II: 2 Tm 3, 14 - 4, 2
Phúc âm: Lc 18, 1-8

THÔNG BÁO

Kinh Mân côi tháng 10

Đoàn Tông đồ Fatima đọc kinh lúc 5:00 pm, Chúa Nhật 9 tháng 10, gia đình cô Phan Út, 4924 Sadler Glen Ct, Glen Allen, VA 23060;

thứ Bảy 15 tháng 10, Cộng đoàn quý Sơ Dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, 15000 Patterson Ave Richmond VA 23238.

Chúc mừng Bốn mạng Đoàn Tông Đồ Fatima Nhân dịp mừng bốn mạng Đoàn tông đồ Fatima trong thánh lễ 8:00am Chúa Nhật ngày 9 tháng 10, Giáo xứ chúc mừng hai tân hội viên **Têrêsa Lê Thị Kim Cúc** và **Têrêsa Đinh Thị Khiêu**, cùng toàn thể quý hội viên và thân hữu. Nguyễn xin Đức Mẹ Mân Côi chuyển cầu cho các Hội viên biết dùng việc suy niệm Kinh Mân Côi làm sức mạnh thực hành bác ái trong đời sống hằng ngày.

Nhận Bao thư dâng cúng mới

Giáo xứ vừa in bao thư dâng cúng mới cho toàn thể bốn đạo. Các hộp bao thư xếp theo thứ tự của **Tên Họ**. Xin quý vị **nhận hộp bao thư mới tại tiền sảnh nhà thờ và sử dụng ngay**. Nếu ai không tìm thấy hộp bao thư của gia đình mình, xin liên lạc với ông **Lê Viết Hoàng** ở số điện thoại: **804-212-7217**, hoặc gặp trực tiếp tại Phòng Tài Chánh vào trưa Chúa Nhật. Xin quý vị huỷ bỏ hoàn toàn các bao thư cũ, dù vẫn còn nguyên hộp.

Kỷ niệm ngày thành hôn

Giáo xứ chúc mừng các gia đình kỷ niệm ngày thành hôn của quý anh chị: **Matthew Nguyễn Hoàng Chương & Isave Huỳnh Thị Hằng Nga, 14 năm; Phêrô Nguyễn Ngọc Thảo & Maria Vũ Thị Thu Hương, 15 năm; Giuse Võ Nguyễn Đông & Teresa Võ Kim Tuyền, 18 năm; Raphael Kha Tâm & Maria Nguyễn Nguyệt, 19 năm; Phanxicô Trần Điền Thu Lang & Maria Vũ Thanh Nhung, 23 năm**. Nguyễn xin Chúa chúc lành cho các gia đình anh chị luôn được sống trong ân phúc và tình thương.

Vé số ủng hộ phòng khám từ thiện

Nhà Dòng quý Sơ Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân sẽ bán vé số sau các thánh lễ cuối tuần Chúa Nhật ngày 16 tháng 10 tại tiền sảnh nhà thờ, nhằm gây quỹ cho việc tái thiết một phòng khám chữa bệnh từ thiện cho người nghèo tại Việt Nam. Kính mới quý vị mua vé số giúp cho Hội dòng có thêm phương tiện hỗ trợ những bệnh nhân túng nghèo.

Dâng cúng lần 2

Các thánh lễ cuối tuần Chúa Nhật ngày 16 tháng 10 sẽ có dâng cúng lần 2 của giáo phận cho việc truyền giáo của Hội thánh.

Khai giảng Chương trình giáo lý Dự tòng và Thêm sức

Chương trình giáo lý Dự tòng và Thêm sức khai giảng lúc **3:30pm Chúa Nhật 9 tháng 10**, tại Hội trường Giáo xứ.

Trang phục các em Lễ sinh

Giáo xứ chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em lễ sinh tham gia buổi tập huấn tối thứ Sáu ngày 23 tháng 9 vừa qua. Để việc cử hành phụng vụ được trang nghiêm, xin quý phụ huynh tiếp tục cộng tác với giáo xứ bằng cách đưa các em đến nhà thờ 10 phút trước thánh lễ, chuẩn bị trang phục xứng hợp cho các em: **1) áo sơ-mi tay dài màu nhạt, 2) quần tây màu sậm, 3) giày tây màu đen và vớ đen**. Những nguyên tắc này sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 11 năm 2016. Những em thiếu nhi có ý muốn làm lễ sinh, nhưng vẫn giữ thói quen mặc áo thun, quần short, đi giày thể thao, thì sẽ tạm thời không khuyến khích tham gia đoàn lễ sinh. Ban Phụng vụ sẽ tiếp tục tổ chức những buổi tập huấn vào 8:00 tối thứ Sáu thứ ba trong tháng. Lần tập huấn kế tiếp là ngày 21 tháng 10 năm 2016.

Thiện nguyện giúp Trường thánh Vinh Sơn Liêm

Thiện nguyện giúp Trường Thánh Vinh Sơn Liêm lúc 1:30pm, Chúa Nhật ngày 9 tháng 10 là anh Vũ Công Tráng; Chúa Nhật ngày 16 tháng 10 là anh Vũ Công Tráng. Mỗi phụ huynh phải làm thiện nguyện tối thiểu 1 lần mỗi năm, xin ghi danh vào sổ tại tiền sảnh nhà thờ, hoặc, ghi danh với anh Nguyễn Gia Tuấn ở số điện thoại: 804-301-7803.

Gây quỹ từ thương hiệu "Smile.Amazon.com"

Để ủng hộ nhà thờ, quý vị mua hàng từ trang web: <https://smile.amazon.com/ch/54-1965143>, sẽ giúp giáo xứ hưởng lợi 0.5% giá trị sản phẩm.

Gây quỹ từ thương hiệu Kroger

Để ủng hộ nhà thờ, xin quý vị lấy đơn ghi danh để tại tiền sảnh nhà thờ, điền **4 thông tin** sau: **1) tên đầy đủ, 2) địa chỉ nhà, 3) địa chỉ điện thư, 4) và số điện thoại.** Sau khi điền đủ thông tin, quý vị để lại mẫu đơn này tại tiền sảnh nhà thờ, giáo xứ sẽ ghi danh và gia hạn mỗi năm cho quý vị.

Đăng quảng cáo trong Bản tin Chứng Nhân

Giáo xứ trân trọng kính mời quý vị sở hữu thương hiệu kinh doanh, xin đăng quảng cáo trong bản tin Chứng Nhân, giúp nhà thờ có đủ kinh phí in bản tin cuối tuần. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc với anh **Nguyễn Phú Cường**, số **804-519-2092**, hoặc anh **Võ Đông**, số **703-627-7007**.

Cập nhật thông tin kỷ niệm thành hôn

Giáo xứ đăng danh sách những gia đình kỷ niệm ngày thành hôn trong bản tin mục vụ hàng tuần kể từ tháng 9 năm 2016. Phần lớn các ngày kỷ niệm hôn nhân của các gia đình đã có trong hồ sơ giáo xứ. Tuy nhiên, nếu gia đình nào thấy sót ngày kỷ niệm của mình, xin cập nhật thông tin bằng cách điền vào mẫu đơn "**Cập nhật thông tin gia đình**", màu vàng tại tiền sảnh nhà thờ và gửi cho cha sở.

GUIDELINE TO PROCESS REIMBURSEMENT REQUESTS

Purpose

This guideline is to provide instructions for the submittal, review, approval and record keeping of all approved reimbursements. Reasonable expenses for equipment, supplies and labor needed to support the safe and efficient operation of the church and the rectory are preauthorized as long as they do not exceed the amounts noted below. Expenses that are higher than the amount noted below will require preapproval from the parish pastor or the business manager if the pastor is not available.

* Individual contributor: up to \$50.00

* Committee chairperson: up to \$100.00

Instructions

Individual: Complete a Church of the Vietnamese Martyrs Reimbursement Request form and attach appropriate receipts showing the services or the good obtained. Forward the completed reimbursement request form to the church book keeper, business manager, or pastor.

Book Keeper: Review the reimbursement request form to ensure the request contains necessary supporting documents such as receipts showing the services received or the goods obtained, date and cost. As necessary, request the submitter to provide a brief written statement explaining the expenses.

Book Keeper: Request verbal approval from the pastor, or the business manager if the pastor is not available, to process the request. Once approved, prepare a package to the pastor for his formal review and approval. The package is to include a reimbursement check showing the account number, description and amount.

Pastor: Review the reimbursement check and the supporting documents for the correct reimbursement amount and proper documentation. Sign the check and the appropriate document, and return the package to the bookkeeper.

Book Keeper: Record the check amount in the appropriate accounts, file the documents, and distribute the reimbursement check to the individual.

Reviewed and approved by

Book Keeper: Mrs. KimLinh Duong (Signed)

Business Manager: Mr. Hoang Le (Signed)

Pastor: Rev. Tuan Nguyen (Signed)

Date: 10/06/2016

Thu Nhập GX

Hiện kim	\$2,776
Ngân phiếu	\$1,270
Tổng cộng.	\$4,046

HỌC HỎI KINH THÁNH

Chúa Nhật 29 Thường niên năm C

Phúc âm: Lc 18, 1-8

¹ Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.² Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.³ Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: 'Đôi phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.'⁴ Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: 'Dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,⁵ nhưng mục goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kéo mục ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.'"

⁶ Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?⁸ Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm

1. Người ta thường đặt ra các câu hỏi như sau: Việc cầu nguyện có giá trị gì chẳng? Thiên Chúa có quan tâm đến người cầu nguyện không? Phải chăng lời cầu nguyện chỉ như hơi thở hòa vào trong gió? Người ta hỏi như thế vì ghi nhận rằng dường như Thiên Chúa không phản ứng, và có biết bao người đã từng ngỡ lời với Ngài mà không nhận được sự trợ giúp của Ngài. Nếu lời cầu nguyện không có hiệu quả gì, thì nó có giá trị gì? Hợp lý nhất chẳng phải là ngưng cầu nguyện, để khỏi phí thì giờ sao? Tốt nhất không phải là tránh mọi ảo tưởng sao? Nếu đã không xoay trở được một mình hoặc không tìm được sự trợ giúp của người khác, chúng ta lại không phải suy ra rằng chúng ta cũng chẳng có thể trông mong gì được nơi Thiên Chúa sao? Đức Giêsu đã kể dụ ngôn Quan tòa bất chính để trả lời các vấn nạn này.

2. Nếu chúng ta cầu nguyện liên li với Thiên Chúa, thì không phải là vì Thiên Chúa không quan tâm đến ta, nên ta phải quấy rầy Ngài. Thật ra khi đó, chúng ta sống được tương quan hiếu thảo với Ngài vì Ngài là Cha chúng ta, và ta cũng hiểu được chương trình Ngài đang theo để biết cộng tác vào. Thiên Chúa không phải là một quan tòa bất chính, hoàn toàn lãnh đạm đối với chúng ta, nhưng Ngài là Cha chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta với tất cả mỗi quan tâm hiền phụ. Đối với Ngài, chúng ta không phải là những sinh vật vô nghĩa, không giá trị, mà là những kẻ Ngài tuyển chọn, những con cái được Ngài yêu thương. Tương quan này giữa Thiên Chúa và chúng ta là lý do khiến chúng ta không bao giờ được ngưng cầu nguyện; đã thế, chúng ta lại hoàn toàn có thể tin tưởng rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được chấp nhận. Do đó, không phải là vì Thiên Chúa, nhưng là vì chúng ta, chúng ta cần cầu nguyện kiên nhẫn, không ngưng.

3. Nếu chúng ta không cầu nguyện nữa, nếu chúng ta không tin tưởng Thiên Chúa nữa, chúng ta không nhìn nhận Ngài là Cha chúng ta và coi Ngài như là một Đấng bất lực hoặc như một nhà độc tài lãnh đạm. Do đó, cùng đi kèm với lời chúng ta cầu nguyện, phải có lòng tin của chúng ta đặt vào Thiên Chúa như là Cha chúng ta. Cho dù chúng ta có phải chờ đợi, cho dù chúng ta có không cảm nhận được sự gần kề của Thiên Chúa, cho dù lời chúng ta cầu nguyện có khi như rơi vào khoảng không, Thiên Chúa là và vẫn là Cha chúng ta. Chúng ta cần thưa gửi với Ngài, chúng ta phải duy trì cho sống động dây liên kết con cái với Chúa Cha. Nếu chúng ta ngưng cầu nguyện, mà coi việc cầu nguyện không có ý nghĩa, chúng ta cũng

cắt đứt tương quan này. Ai không cầu nguyện nữa và chỉ cậy dựa vào sức riêng, người ấy độc lập đối với Thiên Chúa và loại trừ Ngài.

4. Bởi vì Ngài là Cha chúng ta, Thiên Chúa không thể không nhận lời chúng ta thỉnh cầu. Tuy nhiên, chúng ta không được quy định cho Ngài cách thức và thời điểm Ngài phải nhận lời chúng ta. Chỉ có một điều chúng ta biết chắc chắn, đó là Ngài sẽ minh xét cho chúng ta, sẽ cứu chúng ta. Ngài có thể thử thách chúng ta lâu dài, nhưng cũng có thể can thiệp rất nhanh, mà ta không ngờ. Dù thế nào, Ngài cũng không bao giờ bỏ chúng ta, không để chúng ta phải hư mất. Đối với Đức Giêsu, sự trợ giúp của Thiên Chúa là chuyện tuyệt đối chắc chắn, bởi vì quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa là những thực tại tuyệt đối chắc chắn. Chính vì thế, chắc chắn việc cầu nguyện vừa cần thiết vừa có ý nghĩa.

5. Nếu chúng ta không tin tưởng vào Thiên Chúa và loại trừ Ngài, chúng ta sẽ không được Ngài trợ giúp nữa, không phải vì Thiên Chúa không muốn giúp đỡ chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta không mở lòng ra với Ngài để đón nhận Ngài. Do đó, câu hỏi của Đức Giêsu ở cuối bài Tin Mừng là một lời mời gọi chúng ta tin rằng nhờ đức tin và lời cầu nguyện, chúng ta luôn kết hợp với Thiên Chúa, và như thế, chúng ta sẵn sàng đón lấy sự trợ giúp và ơn cứu độ Ngài ban.

(Lm PX Vũ Phan Long, *ofm*)

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time – Year C Gospel: Lk 18:1-8

Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, “There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, ‘Render a just decision for me against my adversary.’ For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, ‘While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me I shall deliver a just decision for her lest she finally come and strike me.’” The Lord said, “Pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?”

(<http://www.usccb.org>)

Reflection

In this gospel, every character mentioned is seeking justice. Justice as jurisprudence seeks to uphold the rights of all, to balance out differences, to apply uniformly principles of behavior and treatment. In our nation’s justice system, the widow of the gospel would probably be held in contempt of court for pestering the judge. The judge would probably be tried for corruption because of his dishonest ways of dealing with people. The widow seeks justice out of need; the judge renders justice out of exasperation. The widow’s persistence finally breaks down the judge. She has her day in court. She wins. And that seems to be the end of the story. We do not know what happens to the widow after she wins her case. But this is not the end of the gospel story. If, as humans, we seek to balance fairness, then how much more might we expect from God! God bestows justice out of love for God’s “chosen ones / who call out to him day and night.” The widow had a legal relationship with the judge that ended the moment he rendered a decision. Our persistence in prayer brings far more than some transitory alleviation of a wrong. We have a personal relationship with God that continually deepens as we “pray always.” God renders divine justice - divine-human relationship - out of the nature of who God is. God is relational, resting in the dynamic communion of the Three Persons of the Holy Trinity. Jesus is teaching us that while our prayer tends to be about immediate needs, our life is about ultimate justice, permanent relationship, life-giving communion. Our persistence in prayer really is about a faith relationship with God that reveals we are God’s “chosen ones” who are in right relationship with God. This righteousness leads to eternal Life.

The gospel’s legal language of judge, judgment, and justice bring to mind the final judgment Jesus renders at his Second Coming. One way to prepare for this Second Coming and alleviate any fears we might have is to be persistent in faith-filled prayer. Our faith grows through persistence in prayer because through this kind of prayer we build a stronger relationship with God. When Jesus comes again, “will he find faith on earth?” Yes, if we are persistent in praying “always without becoming weary.” It seems persistence in prayer is a small price to pay for salvation and everlasting glory!

God faithfully hears and answers our prayer, “securing the rights of his chosen ones.” What are these rights? To be heard by God. To be

answered by God. To be loved by God into the fullness of divine-human relationship. Persistence in prayer is such a small price to pay for the most Life-giving relationship we can have!

To the point:

In this gospel, the widow seeks justice out of need; the judge renders justice out of exasperation; God bestows justice out of love for God’s “chosen ones / who call out to him day and night.” The widow had a legal relationship with the judge that ended the moment he rendered a decision. We, however, have a personal relationship with God that continually deepens as we “pray always.” God faithfully hears and answers our prayer, “securing the rights of his chosen ones.” What are these rights? To be heard by God. To be answered by God. To be loved by God into the fullness of divine-human relationship.

(Source: *Living Liturgy* 2016)

Ý LỄ

Thánh lễ 8:00PM thứ Bảy 08 tháng 10

- Đoàn tông đồ Fatima xin lễ cầu bình an cho hội viên và bổn đạo đã qua đời (*Fatima*)
- Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (*Gđ Tùng & Dung*)
- Lh Gioan Nguyễn Phi Tế (*Gđ Tùng & Dung*)
- Xin bình an và sức khoẻ cho thân mẫu Phan Thị Oanh (*Gia đình*)

Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 09 tháng 10

- Đoàn tông đồ Fatima xin lễ cầu bình an cho hội viên và bổn đạo đã qua đời (*Fatima*)
- Lh 2 bên nội ngoại (*Diệp Vũ*)
- Lh Anna & Giuse (*Gđ Khanh Ngọc*)
- Lh Anre Dũng Lạc Trần Nguyên Cát (*Gđ Lang & Nhung*)
- Lh Antôn Khuê (*Các cháu*)
- Lh Cha Giuse Maria OP, Cha Phêrô OP & các Tu sĩ dòng Dominicô (*Phuong Nguyen*)
- Lh Giacôbê Nguyễn Anh Dũng (*AC Thanh Hồng*)
- Lh Giuse Trần Ngọc Hà mới qua đời tại VN (*AC Thanh Hồng*)
- Lh Giuse Trần Thành Công mới qua đời tại VN (*Lý & Loan*)
- Lh Giuse Vũ Thanh Hoàng (*AC Thanh Hồng*)
- Lh Maria Lan & Ih mồ côi ()
- Lh Phêrô Đặng Tiên Đạt mới qua đời tại VN (*Vỹ Dung*)
- Lh Phêrô Vũ Đức Dậu (*AC Thanh Hồng*)
- Lh Phillip Counterman mới qua đời (*Bà Lan*)
- Xin lễ tạ ơn (*Nguyễn Đức Mai*)

(Còn tiếp)

Xin lễ tạ ơn & xin đi đường được bình an

Xin lễ tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria & Thánh Cả Giuse (*Bà Lan*)

Xin lễ tạ ơn Chúa và Mẹ Maria (*Bùi Ngọc Sơn*)

Xin lễ tạ ơn kỉ niệm 22 năm thành hôn (*Lang & Nhung*)

Xin theo như ý (*Diệp Vũ*)

Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 09 tháng 10

Đoàn tông đồ Fatima xin lễ cầu bình an cho hội viên và bốn đạo đã qua đời (*Fatima*)

Lh Anna Nguyễn Thị Cẩn & các lh mồ côi

Lh Anrê Dũng Lạc Trần Nguyên Cát (*Gia đình*)

Lh bà Maria Phúc Khương & bà cô Rosa Tuyết mới qua đời (*Nguyễn Trung Toàn*)

Lh Đôminicô (*Bà Tu Thị Dương*)

Lh Maria Ngô Thị Bông

Lh Maria Nguyễn Thị Ngợi (*Gia đình*)

Lh Phanxicô Hồ Văn Thao

Lh Phêrô Đắc (*Em Bình*)

Lh Têrêsa Hồng Yên, lễ giỗ (*Gđ Oanh & Lượm*)

Xin cho ba mau hết bệnh (*Maria Nga Ma*)

Xin lễ tạ ơn

Xin lễ tạ ơn Chúa & Đức Mẹ

Xin theo như ý cho Ca đoàn Seraphim & Tông Đồ Fatima (*LMTT*)

GIÁO LÝ

Giáo Lý Về Đời Sống Gia Đình (tiếp theo số 295)... điều đó xuất phát từ nỗi sợ hãi sự cô đơn. Càng ngày trong nền văn hóa chủ yếu thể tục hóa, người ta cho rằng có bạn tình là một điều tất yếu, và người ta nghĩ rằng giáo huấn của Hội Thánh thật là nghiệt ngã, đầy đọa người ta sống trong cô đơn.

167. Nhưng nếu các giáo dân bình thường hiểu được lý do căn bản đằng sau đời sống độc thân, vốn là một thực hành mang tính cộng đoàn, và nếu nhiều hội thánh tại gia thực hiện sứ vụ tông đồ bác ái cách nghiêm túc hơn, thì giáo huấn lâu đời của Công giáo về đức khiết tịnh sống tiết dục ngoài hôn nhân, xem ra sẽ được nhìn nhận là hợp lý hơn trong con mắt của người thời nay. Nói cách khác, nếu các giáo xứ chúng ta thực sự

là những nơi mà tại đó “độc thân” không có nghĩa là “cô đơn”, tại đó mạng lưới rộng lớn bạn bè và gia đình thực sự chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cho nhau, thì có lẽ ít nhất một số những chống đối của người đời đối với giáo huấn Công giáo sẽ được hóa giải. Người Công giáo có thể đảm lấy hoạt động tông đồ bác ái, cho dù nền văn hóa bao quanh có lãnh đạm và thù địch đến đâu đi nữa. Không ai lại giới hạn người giáo dân hay các linh mục sống tinh thần thiện mà chúng ta vốn có thể trao ban cho những ai đang phải chiến đấu trong cuộc sống.

168. Trong mục vụ chăm sóc những người ly dị và tái hôn, Hội Thánh tìm cách kết hợp sự trung thành với lời dạy của Chúa Giêsu về sự bất khả phân ly của hôn nhân (*vốn đã từng làm nản lòng các môn đệ của Người*) với lòng thương xót tại tâm điểm của sứ vụ của Người. Hãy xem, ví dụ như giáo huấn của Đức Bênêdictô XVI về hoàn cảnh mục vụ của những người đã ly dị:

Tôi thấy ở đây một trách vụ lớn cho một giáo xứ, một cộng đoàn Công giáo, là phải làm bất kỳ điều gì có thể để giúp họ cảm thấy được yêu thương và đón nhận, để họ không thấy mình “bị loại trừ”... Điều này hết sức quan trọng, vì nhờ đó, họ thấy mình được đồng hành và hướng dẫn.... Họ cần nhận ra được rằng đau khổ này không chỉ là một đau đớn thể chất hay tâm lý, nhưng là một điều gì họ cảm nghiệm được trong cộng đoàn Hội Thánh vì giá trị cao cả của đức tin chúng ta. Tôi xác tín rằng đau khổ của họ, nếu thực sự được đón nhận từ nội tâm, sẽ là một ân huệ cho Hội Thánh. Họ cần được biết điều này, để nhận thức được rằng đây là cách họ phục vụ Hội Thánh, rằng họ vẫn đang ở trong lòng Hội Thánh.

169. Nói cách khác, Đức Bênêdictô XVI đã dựa vào chân lý Chúa Kitô dạy, nhưng ngài không đơn giản xua trừ những người ly dị tái hôn, không bảo họ cứ cứ cố gắng chịu đựng trong cô đơn. Đó không phải là đường lối của Hội Thánh, và bất kỳ người Công giáo nào làm như thế xin hãy nhớ lại một trong các tội của người Pharisêu xưa là cứ chất hàng đồng luật lên vai lên cổ người khác, mà lại không “động đậy một ngón tay” để giúp họ (*Mt 23,4*). Đúng hơn, Đức Bênêdictô XVI làm vang vọng Giáo lý của Hội thánh Công giáo, vốn dạy “các linh mục và toàn thể cộng đoàn phải

biểu lộ sự quan tâm ân cần” đối với những người Công giáo đã ly dị, để họ không thấy mình bị loại trừ.

170. Những mối dây thân ái làm cho các đòi hỏi của luật buộc trở nên nhẹ gánh hơn. Trong cộng đoàn Kitô hữu, các thành viên “mang lấy gánh nặng của nhau”. sẽ giúp cho mọi người tiến bước trên con đường chữa lành và hoán cải. Tình bác ái huynh đệ sẽ giúp cho mọi người có thể sống trung tín được. Đó cũng là lời chứng và là lời động viên cho Hội Thánh ở quy mô rộng lớn hơn. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo cũng có nghĩ một cái gì tương tự như điều này khi nói rằng các người phối ngẫu kiên vững trong các cuộc hôn nhân khó khăn thì “xứng đáng được cộng đoàn Hội thánh biết ơn và nâng đỡ”. Cũng muốn nói như thế với tất cả những ai đang lâm vào hoàn cảnh gia đình gặp thử thách.

171. Trong một nền văn hóa trờng trành giữa một đảng là tính vô danh và đảng khác là thói tò mò tọc mạch muốn xen “vào cuộc sống của người khác”, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy đồng hành với nhau trong việc thăng tiến con đường thiêng liêng. Ngài nói: “Có người tốt đồng hành sẽ không bị thất vọng hay sợ hãi. Người đó sẽ mời gọi những người khác hãy để cho mình được chữa lành, hãy vác lấy chông, mang lấy thập giá của mình, để lại sau lưng mọi sự, và lại tiếp tục bước tới để loan báo Tin mừng”. Những người được chữa lành này lại làm lan truyền lời mời gọi đến những người khác nữa để họ cũng được chữa lành.

172. Đức tin Kitô giáo, và ơn cứu độ mà đức tin ấy đem đến, không chỉ là sự kiện riêng tư, cho cá nhân, nhưng có tính hiệp thông cộng đoàn sâu sắc: “Đức tin nhất thiết mang tính Hội thánh, được tuyên xưng từ bên trong nhiệm thể Chúa Kitô như sự hiệp thông cụ thể các tín hữu. Chính trên nền tảng Hội Thánh đó mà đức tin khai mở cho từng Kitô hữu hướng đến mọi người. Lời của Đức Kitô, một khi được lắng nghe và nhờ tác động của quyền năng nội tại của Lời trong tâm hồn Kitô hữu, trở thành một lời đáp trả, một lời được nói ra, một lời tuyên xưng đức tin.

173. Đức Giêsu dạy nhiều điều về tính dục và hôn nhân, vốn thật khó để sống theo, cả thời xưa lẫn thời nay. Nhưng chúng ta không đơn độc khi đối diện với những khó khăn này. Sống trong Nhiệm thể Chúa Kitô

(*Còn tiếp*)